



Van mijn idee tot ons museum!

Al sinds 2011 loop ik rond met het plan om een rioolmuseum te beginnen. Dit vanuit mijn passie voor het vakgebied en de uit de hand gelopen hobby “het fotograferen en verzamelen van rioolputdeksels”.

Door de ziekte van mijn moeder, vasculaire dementie, heb ik tot aan haar overlijden in mei 2019 gewoonweg geen tijd gehad, naast mijn werk was ik ook full-time mantelzorger.

Een artikel in de krant De Gelderlander in augustus 2019 was de aanzet om serieus werk te maken van het oprichten van het Nederlands Rioolmuseum.

Het idee is om een volwaardig Nederlands Rioolmuseum te realiseren, een museum met de drie volgende doelen:

- Inzicht geven in het vakgebied riolering in al zijn facetten;
- Bezoekers laten doen en beleven hoe leuk techniek is;
- Educatie gericht op riolering – sanitatie - klimaat / milieu.

De vele gesprekken met belanghebbenden uit het zeer diverse werkveld laten zien dat er een goede basis is. Er is belangstelling, er zijn kansen, er is steun uit de markt.

Samenwerking tussen andere maatschappelijke organisaties binnen het brede speelveld van water en riolering is een duidelijke toegevoegde waarde, evenals de samenwerking met scholen, MBO/HBO opleidingen, de universiteiten, Waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstituten, laboratoria etc.

Ik kijk er naar uit om in de live-presentatie de aanwezigen mee te nemen in mijn idee, wat uiteindelijk tot ons museum zal moeten leiden. Maar Corona zette alles op on-hold. Het is nu tijd om het idee nieuw leven in te blazen, en waar kan dat beter dan op de Rioneddag?